

## **Studiereis Zuid-Korea (mei 2017)**

### *Hoe het begon...*

In schooljaar 2015-2016 startten we de 'Asia Club' op het Metis Montessori Lyceum. Binnen de Asia Club konden leerlingen Aziatische talen en culturen leren kennen. 'Koreanistiek' was een onderdeel van de Asia Club. Binnen Koreanistiek leerden geïnteresseerde leerlingen de Koreaanse taal en kregen ze meer informatie over de Koreaanse cultuur.

### *Koreanistiek bij de Asia Club*

Wekelijks leerden leerlingen over de taal: leesvaardigheid, spreekvaardigheid en grammatica. En leerden ze over verschillende kenmerken van de Koreaanse cultuur. Er was veel animo. Leerlingen die meededen, kenden de Koreaanse taal en cultuur al van Koreaanse series en muziek. We hadden ook gastsprekers en deden verschillende activiteiten buiten school. Uitstapjes naar verschillende plekken in de stad. Bij alle activiteiten kwamen de taal, cultuur en de combinatie van modern en traditioneel terug.

### *De studiereis*

De studiereis was in de meivakantie. We bezochten de hoofdstad Seoel en de tweede stad Busan. In Seoel verbleven we in de bruisende Gangnam, van het liedje 'Gangnam style'. Achter het hotel is een groot park, maar dat was wel het enige wat je ziet aan groen. Gangnam bestaat uit brede autowegen met honderden stoplichten en is volgebouwd met wolkenkrabbers. We reisden vaak per metro... De metrostations bestaan soms wel uit vijf (!) verdiepingen. Het zijn net ondergrondse steden! Een week Seoel zonder boven de grond te komen is goed te doen. Je kunt er van alles doen... shoppen, eten en uitrusten. De stad telt zo'n 16 miljoen inwoners en er wordt gezegd dat de helft dagelijks de metro gebruikt. Dat was te merken in de spitsuren.. ze zaten overvol.

We hebben o.a. twee traditionele wijken, een paleis, een internationale school, het hoofdkwartier van Samsung, de Nederlandse ambassade, Namsan tower, Dongdaemun, Namdaemun en Yoido bezocht.

De wijk Insadong was een van onze favorieten. De wijk heeft een hoofdstraat waar allerlei winkeltjes, galleries, cafés en restaurants gevestigd zijn. In tegenstelling tot Gangnam heerst er een ontspannen sfeer. De zijstraten bevatten ook juweeltjes, voornamelijk winkels die verfijnde producten verkopen.

### *Onderwijs in Zuid-Korea*

Het onderwijs in Korea behoort volgens PISA tot de top 5 als we kijken naar scores van 15-jarigen bij de onderdelen natuurkunde, begrijpend lezen en wiskunde. Echter, we maakten ons zorgen over de impact van het onderwijssysteem op jonge zielen en gezinnen.

De mensen die we hebben gesproken beschrijven een dag van een middelbare scholier als volgt: 's morgens tot 's middags 15uur op school, daarna naar bijles tot 19uur, vervolgens naar een studieruimte die je ouders voor je hebben ingehuurd om te studeren. Deze studieruimte bevat een hok

waar je zelfstandig kunt zitten om je huiswerk te maken. Tot ongeveer 22uur zit een leerling daar en komt meestal rond 23 uur thuis.

Op 14 november is er elk jaar een nationaal eindexamen. Dat examen moet goed gemaakt worden om bij een goede universiteit te komen. Het doel is om bij een van de Sky universiteiten (vergelijk met de Amerikaanse Ivy-league) toegelaten te worden.

Een zesjescultuur heerst er absoluut niet, want je moet tot het uiterste gaan. Je moet de beste van je klas, school, wijk of familie zijn...competitief tot in het kwadraat. Je hebt geen zorgen of leven is 'perfect' als je bij Samsung, LG of Kia werkt.

Het land loopt voorop als het gaat om aantal zelfmoorden per jaar. Er wordt gezegd dat dit voornamelijk afgestudeerde jongeren zijn die geen werk kunnen vinden.



### *De natuur en cultuur*

We hebben de berg Dobongsan (800m.) beklommen. Op de top hebben we Boeddhistisch/vegetarisch gegeten en hadden we mooi uitzicht op de stad. Onze Koreaanse vriend Isu, een journalist, heeft er een stuk over geschreven en gepubliceerd, zie [hier](#).

Op 3 mei was Boeddha was jarig! Op zijn verjaardag hebben we een wens aan een lampion laten hangen: 'wereldvrede, geen oorlogen meer!' Al dagen voor zijn verjaardag hangen er in en rond de tempels gekleurde lampionnen. Dat ziet er prachtig uit!

We hebben heerlijk gegeten in Korea. Gimbap is de Koreaanse sushi, Bulgogi is het Koreaanse vleesgerecht en kimchi is gepeperde kool...smullen!!!

Wat we ook in Nederland moeten hebben zijn supermarktjes die 24/7 open zijn van alles verkopen.



### *Uitwisselen ☺*

Dit zouden wij graag uit Korea ook in Nederland willen:

- snelle en perfecte transport;
- supermarktjes die 24/7 open zijn;
- respect voor ouderen;
- liefde voor kinderen;
- innovatie en oog op technologie;
- traditie in combinatie met modern;
- kleurrijke design, kinderlijk design in schoolspullen (Kakao friends, Line friends)
- hartelijkheid van gezinnen die je uitnodigen;
- tourist information helping persons die ALLES voor je oplossen;
- sneltreinen.

En dit kunnen Koreanen van ons uit Nederland aannemen:

- relaxed zijn – geen stress;
- je kunt ook dingen bereiken door iets minder hard te werken en meer tijd voor jezelf, familie en vrienden te maken;
- overwerken na 20 uur? Doe even normaal!
- geen ruzie met het noorden en China;
- goed zijn in je vreemde talen.. inclusief Engels;
- niet zo competitief...
- niet zo hiërarchisch;
- fietsen;