

Datum: 1 september 2016

Betreft: mediaberichtgeving over het Metis Montessori Lyceum

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Wij sturen u deze brief naar aanleiding van berichtgeving in de media over het Metis Montessori Lyceum (MML) in een Turkse krant (Anadolu). Hierin wordt het MML genoemd als een organisatie die geassocieerd wordt met de Gülen-beweging. Nederlandse media hebben hier ook over bericht.

Het MML is een van de vier scholen behorend tot de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) en valt in de categorie algemeen bijzonder onderwijs. Dit betekent dat onze school niet gebonden is aan een religie of een maatschappelijke stroming, dus ook niet aan de islam of Gülen. Leerlingen en ouders van alle afkomsten, politieke en geloofsovertuigingen zijn daarom van harte welkom op onze school.

De school is lid van de Nederlandse Montessori Vereniging en wordt eens per vier jaar beoordeeld door deze vereniging op haar montessorikarakter. Naast de montessori-karakteristieken kenmerkt het MML zich door een brede samenwerking met organisaties en bedrijven buiten de school. Deze samenwerking maakt het mogelijk om vernieuwend en 21^e eeuws onderwijs te bieden. Het MML is aangesloten bij het netwerk van UNESCO-scholen en werkt onder meer samen met KLM, IBM en Stichting Technasium. Een ander belangrijk samenwerkingsverband onderhouden we met de universiteiten UvA en VU en met de Nieuwe Opleidingschool Amsterdam (NOA). Samenwerken met organisaties betekent niet dat wij deze organisaties zijn, het betekent dat we van elkaars kennis gebruik kunnen maken.

Het MML werkt vanaf het begin van haar bestaan ook samen met de Turks-Nederlandse organisatie Stichting Cosmicus. Deze samenwerking heeft te maken met het gegeven dat Nederlandse kinderen van Turkse en Marokkaanse komaf niet naar verwachting presteren in het onderwijs. We werken daarom samen met stichting Cosmicus vanuit een emancipatoire achtergrond, om deze doelgroep beter te kunnen bereiken en begeleiden, hen verder te helpen in hun schoolcarrière en om geen enkele andere reden.

Op onze school werken docenten met verschillende religieuze, niet-religieuze en culturele achtergronden. Iedere docent heeft immers ook zijn of haar privé-overtuigingen. Ook waar het onze leerlingenpopulatie betreft wordt de school steeds diverser en kunnen we rustig stellen dat deze een afspiegeling is van Amsterdam. We zijn trots op de diversiteit van ons team en de diversiteit van onze leerlingenpopulatie.

Wij kunnen ons voorstellen dat er ouders zijn die vragen hebben naar aanleiding van de berichtgeving in de media. Wij zijn altijd bereid hierover met u een gesprek te voeren. Stelt u prijs op een gesprek met de schoolleiding, op school of telefonisch, stuur dan een mail naar info.mml@msa.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Inmiddels is de school weer van start gegaan. De afgelopen kennismakings- en introductiedagen zijn zoals gebruikelijk in een gezellige en open sfeer verlopen en we verwachten een goed schooljaar. Het MML is en blijft een school voor alle Amsterdammers.

Met vriendelijke groet,
Ferd Stouten, bestuurder MSA
Hüseyin Asma, directeur MML